

Opgaver til siden 'Avisartikler'

Opgaverne her er til siden 'Avisartikler' på Kanslergadeforliget.dk. Avisartiklerne er fra de 3 store, landsdækkende aviser Politiken, Berlingske Tidende og Social-Demokraten, og fra Folketidende fra Lolland-Falster. Social-Demokraten er siden lukket; de 3 andre eksisterer den dag i dag.

1) I tekster i aviser, står den vigtigste information altid først. Er der forskel på, hvad de 4 aviser har stående allerførst?

2) Hvis man kun havde viden om Kanslergadeforliget fra disse klip fra 4 aviser dagen efter forliget, hvad ville man så egentlig vide om det? Skriv det ned i en samlet tekst, og skriv en vurdering af, om det egentlig er god information, man så havde fået om Kanslergadeforliget.

3) **Politiken** var dengang tæt knyttet til det politiske parti Det Radikale Venstre. **Social-Demokraten** var tæt knyttet til Socialdemokratiet. **Berlingske Tidende** var tæt knyttet til Det Konservative Folkeparti. **Folketidende** var tæt knyttet til Venstre.

De Radikales kernevælgere var husmænd og akademikere i byerne. Socialdemokraternes kernevælgere var arbejdere. De Konservatives kernevælgere var godsejere og virksomhedsejere. Venstres kernevælgere var bønder.

– kan man se i aviserne, at der skrives til disse partiers vælgere?

- Hvis I skal fremlægge på klassen, kan I lave jeres fremlæggelse som en liste over de ting, man får at vide i avisartiklerne, blev vedtaget ved forliget.

I kan også fremlægge noget om de samfundsgrupper, der var i Danmark dengang.